

- Dank U dat ik Uw kind ben geworden, dat ik mij Uw kind mag noemen
- Dank U dat ik nu leef en niet langer dood ben, ik heb eeuwig leven. Het eeuwige leven woont in mij
- Dank U dat ik het verderf van deze wereld ben ontvlucht. Ik ga niet mee in de ondergang van deze wereld.
- Dank U dat ik deel heb aan de goddelijke natuur van Jezus
- Dank U dat de liefde van Jezus onophoudelijk en onverbrekkelijk in mij stroomt en functioneert
- Dank U dat ik geënt ben op de edele wijnstok, het leven stroomt in en door mij
- Dank U dat ik met Christus gezeten ben in de hemelse gewesten, vér boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.
- Dank U dat ik gemaakt ben tot een koning en priester, voorbestemd om mét Christus te regeren, eerst voor duizend jaar en dan voor alle eeuwigheid.
- Dank U dat ik méér dan overwinnaar ben door Hem die mij heeft liefgehad en liefheeft.
- Dank U dat U alle dingen doet medewerken ten goede van mij
- Dank U dat niets en niemand mij zal scheiden van de liefde van Christus
- Dank U dat ik u mij macht heeft gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen, op de hele legermacht van de vijand en dat níets daarvan mij enig kwaad zal doen,
- Dank U dat ik mag wandelen in de goede werken die U voor mij bereid heeft vanaf de grondlegging van de wereld.
- Dank U dat ik bestemd ben om aan het beeld van Uw Zoon gelijkvormig te zijn, dat U mij ook geroepen heeft en ook gerechtvaardigd en ook verheerlijkt.

- Dank U dat het mij aan niets zal ontbreken wat U bent mijn Herder. U leidt mij aan grazige weiden en stille wateren. En zelfs als ik door een dal van diepe duisternis en dood ga, U bent bij mij, Uw stok en staf bemoedigen mij. U richt voor mij een dis aan voor de ogen van mijn vijanden.
- Dank U dat ik een nieuwe schepping ben in Christus Jezus, ál het oude is voorbij. Ik ben volkomen nieuw soort mens
- Dank U dat ik weet dat ik totaal vergeven ben, gereinigd, geheiligd, gerechtvaardigd.
- Dank U dat ik door één offer van Jezus volmaakt ben gemaakt
- Dank U dat ik nu ben zoals Jezus is in déze wereld
- Dank U voor de Heilige Geest die in mij is komen wonen.
- Dank U dat U mij leidt
- Dank U dat alle geestelijke zegeningen mij al geschonken zijn
- Alles wat ik nodig heb voor dit leven en de godsvrucht heeft U mij geschonken. Het behoort mij toe, het is mijn eigendom
- Dank U dat U het goede werk dat U in mij bent begonnen zult voltooien tot het einde toe.
- Dank U dat U mijn voorziener bent, mijn Jehova Jireh, U bent mijn overwinning, mijn Jehovah Nissi, U bent mijn genezing, mijn Jehova Rapha, U bent mijn Herder, mijn Jehova Rohi, U bent mijn gerechtigheid, Jehova Tsidkenu
- U bent mijn heiligheid, Jehova M'kaddosh, U bent mijn vrede, Jehova Shalom, U bent Emmanuel, de God die bij mij is en blijft, U bent Yeshua, de God die mij bevrijdt en verlost.
- U bent mijn alpha en omega, mijn oorsprong en mijn doel van bestaan. Ik loof en prijs Uw grote naam.