

²⁴ De mens heeft het niet in zijn macht om te eten en te drinken en zich te goed te doen bij zijn zwoegen; dit heb ik wel ontwaard, dat het van de hand Gods komt.

²⁵ Want wie kan eten en wie kan iets genieten buiten Hem?

²⁶ Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie Gode welgevallig is. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind.

prediker 2:24-26
spreuken 28: 8
spreuken 13: 22
spreuken 11: 24-25
spreuken 28: 27
spreuken 3: 13-17
spreuken 8: 17-18

⁸ Wie zijn vermogen door rente en woeker vermeerdert, verzamelt het voor hem die zich over de geringen ontfermt.

²² De goede doet zijn kindskinderen erven, maar het vermogen van de zondaar wordt weggelegd voor de rechtvaardigen.

²⁴ Er zijn er, die uitstrooien en toch nog meer verkrijgen; terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden.

²⁵ De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.

²⁷ Wie de arme geeft, zal geen gebrek lijden; maar wie zijn ogen toesluit, wordt zwaar vervloekt.

¹³ Welzalg de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt;

¹⁴ Want wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter dan goud.

¹⁵ Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt begeren, kan haar niet evenaren.

¹⁶ Lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer.

¹⁷ Haar wegen zijn liefelijke wegen, al haar paden zijn vrede.

¹⁷ Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.

¹⁸ Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid.