

2 korintiërs 5: 17
kolossenzen 3: 9-10
efeziërs 4: 22-24

Eet meer Freud, daar wordt je Jung van!



Sigmund Freud (1856-1939) grondlegger van de psychoanalyse, was een beroemd zenuwarts maar niet onomstreden.

Een freudiaanse verspreking: Als je per ongeluk iets zegt dat niet de bedoeling was maar wat wel in je gedachten belangrijk was....b.v de neus van tante Gré.

Spijt hebben van je verleden is net zo zinloos als je zorgen maken over je toekomst; je leeft tenslotte alléén in het heden en wel met Christus in de hemelse gewesten.

¹⁷ Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

⁹ Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd,

¹⁰ En de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper,

²² Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten,

²³ Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken,

²⁴ En de nieuwe mens aandoet, die naar [de] [wil] [van] God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.