

spreuken 10: 19  
spreuken 27: 14  
prediker 5: 2  
psalm 62: 2-3  
jesaja 30: 15  
jesaja 32: 17  
mattheus 11: 28-30

## Kop dicht!

De Here Jezus zocht vaak de eenzaamheid op om alleen met de Vader te zijn; als je praat kan je niet luisteren, toch?

<sup>19</sup> In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.

<sup>14</sup> Wie zijn naaste in de vroege morgen op luidruchtige wijze groet, het wordt hem als een vloek aangerekend.

<sup>2</sup> Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, zo dwaas gepraat door veel woorden.

<sup>15</sup> Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israels: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild.

<sup>17</sup> En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.

<sup>28</sup> Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

<sup>29</sup> Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

<sup>30</sup> Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.